

Ett storslaget samverkansprojekt

# Nu är det full fart i Asbybacken

Vem kunde ana att ett för 22 år sedan framkastat förslag, att omvandla en gammal soptipp till skidbacke, skulle resultera i en förstklassig skidanläggning, som idag verkligen har placerat lilla Asby på Sverigekartan? Förmodligen ingen. Men idag finns den där, verkligen välkött med separata pister för både slalom- och snowboardåkare.

Ja, Asbybacken har blivit inte bara ett begrepp för skid- och snowboardentusiaster. Den är hela bygdens angelägenhet. Där samlas människorna ifrån olika generationer och drar ett gemensamt lass, och de gör det med en glädje och entusiasm som verkligen gett och ger resultat. Här tar barnen upp föräldrarnas "mantel" och fortsätter att utveckla det som verkligen skapar samverkan och vi-känsla.

### En praktanläggning

Idag är alltså Asby ett utförsåkarcentrum i miniatyr, men backen har ingalunda lilleputtmått. Nej den erbjuder verkligen fina möjligheter för alla åldrar. Och när backar i närliggande kommuner inte längre kan hållas igång, då ökar naturligtvis antalet besökare i Asby.

Men, det har naturligtvis inte blivit så utan ett enormt arbete och planering. Den här vintern har man visserligen fått god hjälp av Kung Bore och idag är pister-



Klara Bengtsson 8 år, från Tranås gillar snowboard och backen i Asby är toppen, tycker hon.

na i verkligt praktslag.

### Snökanoner ett "måste"

Mycket natursnö i all åra, men den räcker inte till för att hålla igång en bra backe. Därför är konstsnö, hårdare till konsistensen, en bättre grund.

Men för att skapa konstsnö behövs flera saker; tillgång till snökanoner, kyla och massor med vatten. En snökanon inhandlades för flera år sedan, men det var en dyr sak och med bara den tog det lång tid att få backen snötäckt. Vatten finns det tillräckligt i en anlagd damm dit flera bäckar rinner. Kyla däremot är "bara en nåd att stilla bedja om".

### Konstruerade egna

"Det man inte har råd att köpa, det får man tillverka själv." En gammal beprövad regel. Så också nu. I Asby finns det mesta i fråga om både hantverkskunskande och maskiner. Urban Fridlund, en andra generationens "backbyggare", konstruerade med hjälp av olika munstycken inte bara en utan 22 snökanoner. Nu kan där-

för backen betydligt snabbare få sitt snötäcke bara kylan kommer. Och den här vintern kom verkligen kylan i rätt tid. På julafton var det klart och som planerat kunde backen tas i bruk Annan Dag jul. Men då hade det också jobbat 24 timmar/dygn i drygt fyra dygn. 6 kubikmeter vatten i timmen hade sprutats och omvandlats till stark konstsnö som nu ger backen en grund, som förhoppningsvis håller fram till april. Backens fina läge i förhållande till sol och vindar gör också att snön ligger kvar länge.

Trots all god teknisk utrustning fordras det dock underhåll och skötsel varje dag. Men arbetet stimulerar och när man fyra olika arbetslag med fem man i varje ser till att allt fungerar. Dessutom finns det ett gäng som sköter servering och försäljning av liftkort.

Och alla tycks trivas i Asby. Skidentusiaster från både Östergötland och Småland kommer i rader. De första fem dagarna denna vinter har man haft i genomsnitt 300 personer/dag. Visst blir det någon minuts väntan i liften ibland men eftersom de minsta har en egen lift fungerar det mycket bra.

Snowboard har blivit alltmera



Asbybacken är en riktig familjebacke.

populärt även bland något äldre och därför var det en verkligt lyckad satsning att man i Asby nu kan erbjuda olika nerfarter för slalom respektive snowboard. Ja, snowboardåkarna har faktiskt tillgång till två; en med möjlighet för olika hopp och en mera slät backe. Därför samlas de där varje dag

under vintern. Utförsåkarna och Asbyborna i en härlig gemenskap.

- Vi pratar ju och planerar för backen nästan var gång vi träffas i byn, säger Bo Fridlund och Weine Jonsson ett par av de många ellsjälarna som gör att Asbybacken blivit och är vad den är idag.



Urban Fridlund, Weine Jonsson och Bo Fridlund får representera alla de som svarar för att Asbybacken är ett verkligt skideldorado.

- Men visst minns vi också hur det började. Då vi körde snö från torget i Asby och från gårdarna och tömde högst upp i backen vid den gamla soptippen. För att lättare kunna sprida snön ner i backen lade vi ut stora masonit-skivor som vi fick snön att glida på. Det var jobbigt men roligt och det väl samma glädje och sammanhållning vi känner idag, fyller Urban Fridlund i. Han var väl knappast mer än en tvååring hög då för mer än tjugo år sedan.

- De som kommer hit och åker är också trevliga och tillsammans försöker vi hjälpas åt att öka både service och trivsel.

- Tyvärr har vi inte möjlighet att hyra ut skidor och brador, men det är många som frågar efter det. Senast idag var det tre engelsktalande som kom och ville hyra. Kanske något för sporthandlarna att satsa på här särskilt vid helgerna. Vi har ju ett fint samarbete med dem i övrigt.

Ja, samarbete är det som präglar allt som händer Asby. Som inte bara ger bygdens liv utan som också ger härliga möjligheter för den som älskar en bra snö vinter - den finns i Asby just nu.

BERNT KARLSSON