

# Hallå! Se upp i backen!



Titta jag flyger! Mikael Stenqvist kastar sig utför Asbybackens stora gupp. Det gäller att ha den rätta balansen och hålla tungan rätt i mun. . .

**Lördag i Asbybacken.**  
Den välpreparerade slalombacken är fylld av stora och små skidåkare.  
Tonsåringar i splitter nya utrustningar kastar sig i dödsförakt utför pisten och kör slalom mellan några provisoriska portar. I liftkön trängs mogna män i diskreta rockor med ljuva 6-kängor som helhjärtat testar julklappsbidona.

Vid en mysig brasa sitter smått oroliga mammor och grillar korv till skidande barn och makar som med jämna mellanrum kommer nedrutschande för att få en matbit och varm stund vid elden.  
Det är ganska kallt. Och det är lätt att frysa om får och nästippar. Men humöret är på topp. Även om man då och då synar backen med ändalykten.

Det är många som slutar sitta ik i en väldig snöskasakad, till kompisarnas stora glädje. Men vad gör det? Snön är mjuk och bindningarna löser elegant ut. Nej, en vurpa då och då, kan liksom vara kryddan på hela anläggningen.

## ○ Paradis

För det är ett smält suveränt litet vinterparadis som man nu har skapat i Ydre. Slalombacken i Asby har redan på sin andra säsong blivit ett begrepp i var mans mun. En samlingspunkt för både ydre- och transfamiljer med smak för motion, spänning och frisk luft. Och alla verkar trivas alldeles utmärkt.

Först som sist måste sägas att personerna bakom nystartade föreningen Asby Alpina har svarat för en smält fantastisk prestation.

Män tänkte på alla cylindrar, när en dag slöjdslutaren, musikern och dräktygaren Åke Dickman kläckte idén att göra en slalombacke på branterna bredvid gamla soptippen.

Och tack vare hundra, kanske tusentals timmar av hårt arbete — inte minst mot byråkratins långsamma kvarnar — kan asbyborna i dag åka skidor i sin egen slalombacke.

En slalombacke i Asby? Håll med om att idén verkade smält vansinnig till en början.

Men i dag är det ingen längre som skakar på huvudet åt Asby Alpina. Föreningen lyckades med sitt enorma företag, och gjorde det med besked. Hej! Och tack!



. . . annars kan det på så här. Flygturen slutar i en rejäl vurpa och Mikael kravlar sig vit av snö fram ur en dröva.

## ○ Dragplåster

Tilläggs bör nog att kommunens gubbar också snabbt fattade galoppen. En slalombacke kund i vara ett fint dragplåster till en glesbygd. Tänk kommungubbarna och har sedan dess omhuldat hela projektet.

Asbybacken är kanske varken särskilt lång eller brant. Räkna man på det sättet, så ligger "stor bror" Kisabacken före.

Men sök ir man en smätrevlig backe där hela familjen kan ha roligt, där underlaget prepareras i ned kärlek och omtanke, där man även kan hitta korvbräror och spår för längdskidåktning. Ja, då trivs man bra i Asbybacken.

## ○ Långa köer

Förra året — premiäret — hade som bekant en mild vintersäsong. Bristen på snö hindrade Asbybacken från att bli en stor succé.

Men årets snö och kyla borgar för att Asby Alpina får fullt ut av vintern. Liftköerna blir längre för varje dag och det är fullt sjä med att hålla backen i trim.

Men man trivs. Asbyborna är både glada och stolta för sin backe. Och man jobbar redan med nästa vinter i sikte. Till dess ska backen bli både längre och brantare. En lift till översta bergstoppen står överst på önskelistan.

Asby Alpina — en förening med glid under skidorna!



Peter Bojestig bör i Asby och åker i slalombacken så ofta han hinna.



Johanna Karlsson, t v, lyftas med kompiserna Jessica Finnvedal i Asbybackens lift.



Fredrik Axelsson har stått på nisan och hämtar krafter för nästa åk.



Lina Stjärne, komplett med rejäl störtkruga, hör till backens yngsta åkare.



Petter Karlsson text o foto

Oj, vilken bakvikt! Pelle Segerström demonstrerar sin egen, högst personliga stift i ett fartfylld störtloppskök.